

EDİTÖRDEN

Türkiye’de son gelişmelerle önce politikanın ısındığına şahit olduk. Sonrasında da rejim tartışmalarına kadar varacak hukuksal alanın sıcaklığını yaşadık. Aslında her iki alandaki ısınmanın nedeni, Nisan ayındaki anayasal krize dayanmakta ve politikanın ateşini yüksek tutmaktaydı.

Toplum, politika ve hukuk birbirlerini tamamlayan ve doğuran kurumlardır. Politik alanın istikrarının toplum, politika ve hukuk alanlarının görece soğukluğuna ve kontrollü sıcaklığına dayandığı düşünülür. Bunlardan özellikle toplumun, en serinkanlı rolü üstlendiği bir vakıdır. Nitekim siyasetçiler de toplumun politik katılım yollarını kullanarak kararları belirlemesini idealize etseler de, aslında temsil haricindeki demokratik katılım yollarından, özellikle iktidarda olanlar, pek hoşlanmazlar. Bu nedenle topluma biçilen rol, seçim dönemleri dışında siyasete kayıtsızlık ve “kendi işine bakması”dır. Türk politik kültürü de böylesine şekillendiğinden, sivil toplum kuruluşlarından da beklenen ilk şey siyasete karışmamalarıdır. Zaten toplumlar da, büyük tehditler algılamadıkça, böylesine demokratik katılım yollarını pek önemsemezler. Hatta görece istikrarlı toplumlarda temsil kurumunun şekillenmesi için gerçekleştirilen seçimlere bile katılım oranı, birazda bu yüzden, düşüktür. Toplum, politikayı ve hukuk düzenini asıl ayakta tutan ise ekonomidir. Ekonomik alan toplumun refahını artırdığı ölçüde, politikaya ve hukuk düzenine istikrar kazandırır. Bu nedenle politik alanda önemli karışıklıklar yaşansa da sosyal bilimciler ekonomik göstergelere bakarlar. Çünkü istikrarın nihai adresi oradadır.

Son terör saldırılarıyla yaşananlar, toplumun serinkanlılığını kaybetmek üzere olduğunu göstermektedir. Bu nedenle de siyaset kurumu kendi içindeki çatışmalara son vermiş ve toplumun hissiyatına cevap vermek üzere teskin edici adımlar atmaya başlamıştır. Terör konusundaki rahatsızlığın toplumun hassasiyetini yükseltmesine, sorunun çözümü için atılan kararlı adımların ekonomik maliyetleri olmasına rağmen, iktisadi göstergelerin istikrarını koruması ve herhangi bir krize ait işaretler vermemesinde, toplumun siyaset kurumuna verdiği desteğin ve siyasetin kendi iç çekişmelerini bir kenara bırakmasının etkilerini bulabiliriz.