

## EDİTÖRDEN

M.Faysal GÖKALP

Hangisi daha önemliydi? Anayasa tartışmaları çerçevesinde bir anda kilitlenen cumhurbaşkanlığı seçimi mi? Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde neden ve nasıl olduğunu çözemediğimiz ama gündemi derinden sarsan e-muhtıra olayı mı? İktidar partisinin siyasi ve hukuki sistemin kilitlenmesini aşmak üzere yöneldiği erken seçimden oylarını artırarak yine birinci parti olarak çıkması mı? Yeni hükümetin kurulması veya Sayın Abdullah GÜL'ün 11. Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi mi? Referandumla cumhurbaşkanının halkoyu ile seçilmesi konusunda yapılan Anayasa değişikliği mi? Listeye yeni anayasa çalışmalarını ve terörü önlemek için TBMM tarafından yetkilendirilen Hükümetin görevlendirmesi ile yurt dışındaki terör kamplarına yapılan askeri müdahaleleri almadık bile. Bütün bunların sadece bir yıl içerisinde olduğunu düşünmek bile insanı yoruyor.

Bütün bu gelişmeler bir arada değerlendirildiğinde, ilk olarak 2007 yılının Türkiye'nin kurumlaşması yönünde daha ne kadar mesafe alması gerektiğini gösterdiğini söyleyebiliriz. Kurum ve kuralları ile işleyen bir demokrasiye sahip olduğumuzu düşünmemize rağmen, 2007 yılı içerisinde yapılan bütün seçim ve atamalar polemik konusu oldu. Üstelik bütün tartışmalar, seçim ve atamaların kurallara uygunluğu ile seçilen ve atanmaların yeterlilikleri dışında gelişti. Belki de, demokrasiler böyle geliyor deyip, bütün bu tartışmaları demokratik kültür açısından bir kazanım olarak görmek en iyisi. İkinci önemli unsur ise, 2007 yılının neredeyse en önemli ilk on gündem maddesi içerisinde ekonomik herhangi bir olayın yer almaması. Bu durum bir taraftan, bütün siyasi ve hukuki tartışmalara rağmen ekonominin bunlardan etkilenmediği, bir anlamda iyi yönetildiği şeklinde yorumlanabilirken, diğer taraftan; Türkiye gibi gelişmekte olan, kalkınma süreci henüz tamamlanmamış, milyonlarca işsiz bulduğu TÜİK tarafından açıklanan bir ülkede, ülkenin enerjisinin boşa harcandığını bir göstergesi olarak yorumlanabilir. 2007 yılında, ekonomi konusunda gündemi oluşturan neredeyse bütün tartışmalar(son dört yılda olduğu gibi) özelleştirme sürecinin eleştirilmesi ile aşırı değerli YTL çerçevesinde cari açığın kırılma noktası oluşturduğu uyarılarından ibaret. İktisadi tartışmaları kur ve faiz sarmalının ötesine taşımak çoğu zaman mümkün olmadı.

Oysa Türkiye'nin, finansal istatistikler dışında, kalkınma göstergelerinin de tartışıldığı bir platforma ihtiyacı var. İnsanların rakamlardan öte bir şey olduğunu dikkate alan, piyasanın dışına çıkabilen analizler, Türkiye'nin ekonomik performansının daha net görülmesini sağlayabilir. 2008 yılından beklentimiz, 2007 yılında yapılan bütün tartışmaların iyisi ve kötüsüyle arkada bırakılmış olmasıdır. Gerek siyasi gerekse ekonomik alanda yapılan tartışmaların yepyeni bir Türkiye fotoğrafı üzerinden yapılması en büyük dileğimiz. Bu fotoğrafta herkesin kendisinden bir şeyler bulması dileğiyle, yeni yılınız kutlu olsun.