

EDİTÖRDEN

M.Faysal GÖKALP

2008 yılı dünya ekonomisinde büyümenin yavaşlayacağı bir yıl olarak tahmin ediliyor. Bu konuda nerede ise bir konsensüs var. IMF, OECD ve Dünya Bankası(WB) gibi uluslar arası kuruluşların tahminleri de bu önde. Farklı olarak, ABD ekonomisi, resesyona girip girmeyeceği tartışmalarına konu oluyor. L.Summers ve P.Krugman gibi iktisatçılar ABD ekonomisinin derin bir resesyona girdiğini ileri sürerken, R.Samuelson ve G.Mankiw gibi iktisatçılar ise resesyondan değil, büyüme hızının yavaşlamasının beklendiğinden söz ediyorlar.

ABD ekonomisinin en iyi ihtimalle büyüme hızının yavaşlaması, şüphesiz ABD ekonomisi ile sınırlı etkilere sahip değildir. ABD ekonomisinin krizinden söz etmek aslında uluslar arası piyasaların krizinden söz etmek demektir. Bu konuda ülkelerin etkilenme derecesi, uluslar arası ekonomiye entegrasyon derecesi ile değişebilir. Dünya ekonomisinin liderinin ekonomik performansının küresel etkilerinin olması kaçınılmazdır.

Bu süreç, kalkınma kavramı üzerinde yeniden düşünmek, ulusal ekonomilerde küresel krizlerin oluşturduğu ekonomik kırılganlığın etkilerini azaltıcı politikaları yeniden tartışmak fırsatını sağlayabilir. Kalkınma felsefesi; ulus devlete üretici, yatırımcı ve düzenleyicilik görevleri yüklemişken, uluslar arası piyasalarla bütünleşme süreci devleti üretim ve yatırımın yanı sıra, doğrudan iktisadi karar birimlerini etkileyecek düzenleyicilik görevlerinden de uzaklaştırmıştır. Kalkınma, diğer birçok faktörün yanı sıra sosyal, siyasi ve kurumsal alanda modernleşme ile üretim ve tüketim kalıplarının yapısal değişime uğraması olarak tanımlanabilir. Sivil toplumun ve toplumsal kurumların niteliğini geliştirmek anlamına gelen kalkınma kavramı, ticari ve finansal akımlar üzerinde doğrudan kontrol ve düzenleme yetkisini kaybetmiş olan devletin, bu alandaki bırakmış olduğu boşluğu sivil toplumun ele almasını sağlayabilir. Kalkınma kavramı üzerinde yeniden düşünmek, yeni nesil iktisat politikası araçları üzerinde düşünmek fırsatı demektir.